

LifeNet - Nätverk för ömsesidig inspiration mellan Jorden och Mänskligheten

Månadsmeditation 20 september - 20 oktober 2019

Föreslagen av Marko Pogacnik och LifeNet

ÖPPNA VÄGEN TILL DET NYA!

Det är dags att öva på att anpassa sig till den nya verklighet som Gaia förbereder som ett resultat av det nuvarande kvantumsprånget i hennes evolution. Den förnyade planeten finns inte någon annanstans i solsystemet. Den omfattar den verklighet vi lever i nu, i själva verket är den en och samma Jord som vibrerar på ett annat sätt och lyser med en annan typ av ljus. Syftet med meditationen är att uppleva dess värdefulla närvaro och öppna vägar för våra medmänniskor att ansluta sig till Gaias ansträngningar att skapa nya förutsättningar för livet. De präglas av kvaliteterna kärlek och sanning och grundar sig i en ny fredlig civilisation. Låt oss gå vidare!

- Sitt en stund i lugn och ro. Föreställ dig sedan att du tar flera steg baklänges tills du känner i ryggen att du har kommit till den nya verklighetens sfär.
- Känn dess kvalitet, dess strålning, dess färg ... Njut av dess närvaro.
- Föreställ dig att det finns en stor cirkel av människor som du som har rört sig baklänges och också deltar i vibrationen i den nya verkligheten.
- Då bör du inse att genom att gå baklänges har var och en av oss lämnat ett skinande spår som liknar det spår en snigel lämnar när den rör sig över marken.
- Titta på det spåret. Gör det trevligt, glänsande och attraktivt och erbjud det till våra medmänniskor som fortfarande sover och ännu inte insett att de måste vakna och gå vidare till verklighetens nya förhållanden.
- Föreställ dig att från Gaia-sfären bakom din rygg rör sig sfäriska vågor av nåd rytmiskt genom världen av den gamla verkligheten som ligger framför oss för att hjälpa människor i processen av deras uppvaknande.
- Se människor vakna och gå de spår som vi har förberett. Vid en viss punkt lämnar de våra spår och börjar gå sina egna vägar mot det nya.
- Cirkeln av människor som står i ljuset av den nya verkligheten blir större och större. Gläd dig och tacka.