



LifeNet-Network for Mutual Inspiration between Earth and Humanity

Meditation of the Month April 20th 2020 – May 20th 2020
Proposed by Marko Pogačnik and LifeNet

KOLLEKTIV FÖRLUST AV JORDNING!

Jordens heliga platser som tidigare var packade med turister och pilgrimer njuter av frid och tid för förnyelse. Det här är bra. Men platserna saknar mänsklig närvaro eftersom mänsklig kreativitet med tiden blivit en integrerad del av livets andetag på planeten. Utan växter, djur och elementarväsen skulle Jordan vara en öde planet, utan kärleksfullt mänskligt medvetande skulle Gaia inte ha någon möjlighet att varsebli sin förkroppsligade skapelse och planera dess vidare utveckling.

Den andra sidan av den här historien är en aning sorgligare. Genom att kollektivt fångas i karantän förlorar mänskliga varelser sin jordning. Som en konsekvens är det risk för att möjligheten till vital koppling mellan oss och Gaia blir utsläckt.

Vi är offer för tron att det är möjligt att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset genom att inte besöka platserna för Gaias skönhet och visdom med våra fysiska kroppar.

- Men den mänskliga potentialen till fantasi finns som vi kan använda för att vara närvarande på alla platser som vi har upplevt tidigare - även om vi sitter hemma i karantän.
- Bestäm dig för att varje dag besöka minst en plats som du väljer. Var närvarande där med ditt hjärta, medvetande och dina subtila kroppar.
- Jorda dig själv där och lyssna på vad platsen och dess väsen säger dig.
- Det kan vara det bästa att du avsätter en timme av dagen för övningen, för att inte glömma bort vad som behöver göras just nu för att vi inte ska rivas bort från livets flöde

För att dölja det faktum att Jordens gamla rymd som vi är vana vid att leva i inte finns längre, försöker planerarna av vår civilisation att "rädda" oss in i den virtuella rymd som skapas av våra datorer (just nu med hjälp av global karantän). Detta är anledningen till att vi måste anstränga oss för att vara jordade i den nya verkligheten som nu är flerdimensionell och därför kan nås genom fantasi (på ett telepatiskt sätt).